

# Funpop 2019

## Sevenum

20 mei 2019 – 27 mei 2019



# Inleiding

Accommodatie: Landal Domein De Schatberg, huisje 116



## Deelnemers:

Joop

Ferry

Hans

Wilco

Rene

Udo

Jurrien

## Begeleiders:

Gerrit

Frieda

# Dag 1

Maandag 20 mei 2019

Om 11u zijn we uit Arnhem vertrokken met Hans, Joop, Wilco, Gerrit en Frieda. In Veenendaal hebben we Rene, Ferry, Udo en Jurrien opgehaald. We wilden onderweg picknicken, maar alle tafels waren vol. Toen hebben we maar in de bus gegeten. We waren veel te vroeg in het park. Toen zijn we eerst maar eens naar het festivalterrein van Funpop gaan kijken. Dit was nog helemaal leeg. Dat vonden we allemaal wel spannend: zou het op tijd klaar zijn? Na 15u konden we in ons huisje!

We hebben lekker koffie gedronken met koek en de kamers verdeeld. Beneden sliepen Joop en Ferry samen in 1 kamer en Wilco en Rene in 1 kamer. Boven sliepen Hans en Udo samen in 1 kamer en Jurrien sliep in een eigen kamer. Daarna lekker soep gegeten, die had Frieda thuis al klaargemaakt.



's Avonds mens-erger-je-niet gespeeld en het Funpop lied geoefend. Ook hebben we de polonaise gelopen en gedanst. We hadden twee DJ's in huis: Joop en Ferry.



## Dag 2

Dinsdag 21 mei 2019

Vanochtend om 9.30u aan de ontbijt tafel. We hebben heerlijk geslapen en rustig aan gedaan. We zijn naar het mooie witte stadje Thorn gereden. Helaas regende het. We zijn de kerk even ingegaan voor een groepsfoto.



We hebben gezellig koffie gedronken.



Toen zijn we naar Venlo gereden. Daar hebben we gewinkeld. We zochten een boodschappenkarretje, maar deze was te groot:



Frieda trakteerde op koffie en Gerrit ging geld in de parkeermeter doen.



's Avonds hebben we pasta gegeten. Hans hielp met koken.



Daarna hebben we kaarten geschreven het Funpop lied geoeffend.

## Dag 3

Woensdag 22 mei 2019

We zijn ontspannen opgestaan en hebben lekker ontbeten. Om 11u zijn we naar Aardbeienland geweest. We hebben daar een speurtocht gedaan. Wilco was zo enthousiast dat hij al vooruit ging. Gelukkig hadden we allemaal een S.O.S. kaartje. Daarmee legde hij gelukkig snel contact met Gerrit.



Hierbij een impressie van Aardbeienland:



Om 15.30u zijn we via de Jumbo terug naar ons huisje gegaan. Daar hebben we een stukje vlaai met slagroom gegeten. Hierna mocht iedereen iets voor zichzelf doen.

's Avonds hebben we aardappelen, spinazie en speklappen gegeten. Als toetje aardbeienkwerk met slagroom. Daarna weer polonaise en het lied oefenen. We zijn al bijna klaar voor Funpop!

## Dag 4

Donderdag 23 mei 2019

We hebben heerlijk uitgeslapen. We hebben gewandeld en gepicknickt in het park. Gerrit en Frieda werden bijna in het water gegooid door Gerrit en Udo.



's Middags boodschappen gedaan bij de Jumbo. Iedereen hielp mee. Ferry had een ongelukje met zijn nagel.



's Avonds zijn we naar een Wok restaurant geweest.



Het trucje met de lepel werd weer een keer geprobeerd.



Daarna weer rustig naar het park gereden. Hier vroegen de heren zich af of de dame in het gezelschap wel auto kon rijden. Dus we hebben geoefend.



# Dag 5

Vrijdag 24 mei 2019

Vanochtend ontbeten en alvast de lunch voor de middag klaar gemaakt. We zijn naar het Zoo-park in Overloon geweest. Een mooi en rustig park. Het weer was goed voor de dierentuin.



De heren hebben zelf ook in een bus gereden.



We hebben lekkere salades gegeten en zijn daarna naar de disco gegaan. Hier zijn we ongeveer anderhalf uur geweest. Vroeg naar bed gegaan! Want morgen begint Funpop!!!!



# Dag 6

Zaterdag 25 mei 2019

Vandaag is het zo ver!

We kwamen om 10u bij het Funpop terrein waar al twee groepen van Tendens waren. De tent was inmiddels al opgezet.



Zie hieronder hoe leuk het was:



Hans heeft een hartje met de naam Yvonne op zijn arm laten zetten en Yvonne een hartje met de naam Hans.



's Middags lekker een patatje gegeten en 's avonds uit eten geweest bij Lo Solla. Dit was heerlijk!  
Voor 20 Euro een supermenu!!!

# Dag 7

Zondag 26 mei 2019

En we hebben er weer zin in!



De tent stond er gelukkig nog steeds. Het was een leuk programma, maar ook wel vermoeiend.



De verrassing van de dag was dat Hans ten huwelijk gevraagd werd door Yvonne. Gerrit en Frieda mochten getuigen zijn.



En zie hier hoe we genoten hebben:



's Avonds soep, brood en knakworsten geeten.



# Dag 8

27 mei 2019

---

Op tijd opgestaan want vandaag gaan we jammer genoeg weer terug naar huis!



**Allemaal bedankt voor de hele gezellige vakantie week,  
we hebben van iedereen genoten!**

**Gerrit & Frieda**

